

Dimitry – Multipel myeloom



“Afgelopen week heb ik slecht bericht ontvangen van mijn arts. Veel van mijn vrienden willen iets doen maar voelen zich machteloos. Wat ze kunnen doen? Ik schreef er het volgende over (‘Als ooit nu wordt’).

De reacties? Overweldigend ... Misschien kunnen en willen jullie het delen om de mede lotgenoten de kracht te laten voelen. En te laten zien wat iemand naar mijn inzicht kan doen om ons te helpen.”

Dimitry heeft Multipel myeloom, ook wel de Ziekte van Kahler genoemd. Dit is een kwaadaardige woekering van een bepaald soort witte bloedcellen: plasmacellen.

Als ooit nu wordt

Ik weet dat het eraan komt...

...ooit

Dat ooit zo dichtbij bleek...

...nee, dat had ik niet verwacht

Ooit zou ik flink behandeld moeten worden om mijn ziekte in toom te blijven houden.

Tijd genoeg, tijd in overvloed, want ooit, dat is zo ver weg...

Maar ooit is nu geworden.....

Nu moet het gebeuren....

Nu moet het beest worden getemd

Nu moeten we aan de slag,
Ieder vanuit zijn eigen rol

Nu moeten we door een diep dal,
Kijken we op tegen de berg

Nu heb ik jullie kracht nodig,
Kracht om dit te doorstaan

Nu moeten we vertrouwen,
Vertrouwen in onszelf en ons allemaal

Nu moeten we liefhebben,
Liefhebben op de meest intense manier

Nu gaan we het verschil maken,
Het verschil maken door en met elkaar

Nu moeten we er zijn,
Zijn voor elkaar

Het bijzondere is dat tijd niet lijkt te bestaan. Ooit en nu...wat is dat eigenlijk?

Wat je zendt ontvang je namelijk altijd terug. Energie gaat namelijk nooit verloren.

Als je zuiver zendt, zendt zonder ruis....

Als je boodschap puur, puur en oprecht is...

Als de ontvanger goed is afgestemd en je signaal goed ontvangt...

Als je boodschap vertrouwd is,

en hierdoor een voorkeurkeuzeknop verdient....

....Dan, dan bestaat er geen ooit of nu.

Dan, dan bestaat er een connectie die er altijd is.

Dan, dan ontvang je soms bewust en soms onbewust signalen, boodschappen van elkaar. Het mooie is dat wat je zendt nooit verloren gaat. Zijn plek blijft hebben in ons collectieve zijn.

Blijf luisteren, blijf luisteren naar de signalen die puur, oprecht en vol liefde zijn.

Blijf zenden. Blijf zenden zoals je dat nu doet: geen ruis, puur en vol liefde.

Dan kan ik je blijven ontvangen, zonder ruis, puur en oprecht.

Wat je voor mij kunt doen?

Wat we voor elkaar kunnen doen?

Zorgen dat de voorkeurknoppen blijven werken, ze zuiver afgestemd blijven.

Trots zou ik zijn als er, gewoon ergens op de tweede of derde rij een knopje zit voor mij. Zodat we puur en oprecht naar elkaar kunnen blijven luisteren. Kunnen inspireren. Kunnen lachen. Kunnen huilen. Kracht kunnen sturen.

DimiTRY