

Gabi

“Hallo, ik ben Gabi en ik ben de ‘oude nieuwe’ columniste van Onzichtbaar Ziek. Een aantal jaren geleden schreef ik columns over mijn onzichtbare ziekte en over mijn grote passie haken. Door verschillende redenen ben ik daar toen mee gestopt. Nu in 2020 ben ik



gevraagd om opnieuw columns te maken en dat wil ik graag doen want ik ben Onzichtbaar Ziek nooit vergeten.

Waar gaan mijn columns over? Over mijn passie haken en soms een column over mijn andere passie namelijk kleding maken. Ik val zeker in de doelgroep en heb ook een onzichtbare en chronische ziekte maar daar wil ik het niet over hebben in mijn columns. Ik wil het hebben over leuke positieve dingen, dingen die mij energie geven en wat ik leuk vind om te doen!

Columns:

- Het leed dat een broek maken heet...
- Lang geleden
- Het avontuur van mijn paarse jasje
- Van elke hobby wat
- Creatief nieuw project 2
- Creatief nieuw project
- Mondkapjes maken: een uitdaging
- Gabi, hoe doe je dat? Tips en trucs voor mijn hobby's
- Mijn eigen kleding maken
- Roze en paars voor een gehaakte schildpad?!
- Laat ik me even voorstellen aan jullie